

Huh? Hoogezandstermeer? Voormalig burgemeester Leendert van der Linde was het niet eens met de naam van het Zuidlaardermeer. Dat meer ligt namelijk voor verreweg het grootste deel in de gemeente Hoogezand-Sappemeer! En dus was hij er van overtuigd dat het meer de naam Hoogezandstermeer zou moeten dragen.

En dus, met een knipoog naar de burgemeester, lopen we deze dag een rondje rondom het Hoogezandstermeer.

De start is bij het Strandpaviljoen Meerwijck, Kropswolde. Mooi gelegen aan het strand.

Beide tochten, 25 en 40 km, gaan eerst langs het mooie Meerwijck. Vervolgens gaan we het natuurgebied van De Wolfsbarge door. Een vreemd gebouwtje midden in het veld: een vroegere luisterpost van Defensie, nu verkocht aan een particulier.

In De Groeve splitst de tocht. De 40-tiggers maken hier hun eerste extra lus. De eerste rust is in het bekende Sprookjeshof in Zuidlaren.

Na de rust wordt de tocht vervolgd richting het Noordlaarder Bos met ook de bekende Vijftig Bunder. Opnieuw is hier een splitsing: de 40 km lopers gaan via het fietspad naar het Okkenveen naar Glimmen, kruisen de Drentsche Aa en gaan vervolgens weer richting Noordlaren. Beide tochten hebben een 2e rust mogelijkheid in restaurant Blankeweer.

De 25 gaat na deze rust rechtsaf via Noordlaren naar de Oostpolder. Een fantastisch natuurgebied, half onder water, grenzend aan het meer. Allerlei bijzondere vogels zijn er het jaar door op verschillende tijden te zien: kemphanen, de witwang- en de witvleugel stern, geoorde fuut, verschillende vreemde eendsoorten, talloze ganzen, de rietgors, soms zelfs de visarend en ga zo maar door. Een waar eldorado voor de vogelliefhebber.

De 40 km tocht gaat opnieuw door Appelbergen, Glimmen, vlak bij Sassenheim langs in Haren, dan weer het spoor over terug naar Appelbergen. Er is hier een derde rustmogelijkheid. De tocht voert verder langs de gedenkstenen waarop de namen van Nederlanders die door de Duitsers zijn omgebracht als gevolg van de meistaking in 1943. De lichamen van een aantal van hen zijn nooit teruggevonden.....

Beide tochten komen tenslotte weer samen vlak voor het Drentsche Diep waar de palingboer Vos ons met zijn bootje zal overzetten. Via de camping Meerwijck komen we dan weer terug bij het strandpaviljoen.

We hebben getracht een mooie gevarieerde tocht uit te zetten en hopen dat u er met plezier aan deel neemt! En nooit weer vergeten: Hoogezandster meer!

De uitzetters: Piet Hazekamp en Beno Munneke, met dank aan hun zwager Eisse de Haan die ook een deel van de tocht heeft voorbereid.

Geschreven door Beno Munneke

10 juni 2014