

Nijefurttocht 24 januari 2015.

25, 40 Km.

We wandelen vandaag van uit het M.C.C. De Klameare van Workum. De eerste verwachting was, dat de tocht zou kunnen starten vanuit de nieuwe locatie aan de Merk. Helaas is dit gebouw nog niet gereed. Hopelijk tegen de zomer van 2015. Men gaat het 'oude' gemeentehuis zodanig aanpassen dat hierin alle activiteiten kunnen plaatsvinden. Op de plaats van de Klameare komt dan ruimte voor een havenkom met toiletruimte. Dit alles werd mogelijk na de fusie van verschillende gemeentes in 2011, tot Sudwest-Fryslân.

Deze tocht draagt de naam van de oude gemeente Nijfurd, wat zoiets als het nieuwe rechtsgebied betekent. De gemeente Nijefurt is ontstaan in 1984 uit een fusie van de stad Workum met de gemeente Hemelum-Oldeferd. Het gemeentehuis kwam in Workum en gemeentewerken in beginsel in Koudum. Het oude stadshuis staat aan de Merk, een plein voor evenementen als Kokedei (4e woensdag van september). Zomers staat er een muziektent.

Vanaf de Merk gaat de tocht richting het strand (IJsselmeer kust). Dit gaat langs een heel oud kerkenpad. Reeds in 1560 werd dit pad genoemd. Het staat ook afgebeeld op een Gildebaar (draagbaar) welke te vinden is in de St.Gertruduskerk. Het pad draagt de naam Tillefonne, wat uit twee woorden is samengesteld. Tille – een bruggetje en fonne- of finne- wat staat voor een weiland voor kalveren. Over een smal pad kan men de oude zeedijk bereiken, dit pad verkortte de weg naar de stad aanzienlijk.

De mensen die veertig km wandelen, gaan buitendijks lopen langs een speciale route welke alleen vandaag gebruikt mag worden (kostbaar natuurgebied). Ook komen bij het Van Panhuijskanaal, een verbindingvaart tussen de Workumertrekvaart en Makkum. Bij Tjerkwerd in er een brug in gelegd. We hoeven de drukke verkeersweg niet over te steken, daar er een drietal tunnels zijn aangelegd. Veilig en gemakkelijk.

Verder komen we langs de Workumertrekvaart, onderdeel van de 11-stedenroute op schaatsen. Zaterdag druk bevaren. Via een mooie route passeren we Greonterp, een dorpje dat zijn bekendheid kreeg door de schrijver Gerard Reve. Blauhûs is ook in de route opgenomen van de veertigers. We passeren een prachtig nieuw verzorgingshuis en op deze kruising zie je ook de RK-kerk. Een grote kerk met een mooi interieur. De weg Tjerkwerd – Blauhûs vormde vroeger een deel van een waterkering. De Hemdijk is een echte kronkelweg en vraag nog wel wat stuurmanskunst zeker in de winter. Halverwege kom je de Krabbedijk tegen, deze is opgenomen in de reeks Waddenwandelingen, een bijzonder pad.

Degene die 25 km lopen missen dit stuk, maar komen ook langs bijzonder paden o.a. ook een onderdeel van de Waddenwandelingen. Daarnaast lopen we vandaag langs en door groene meren. Een term welke werd gebezigd door de bekende schilder Jopie Huisman. De schilder van het mededogen aldus Freek de Jonge, die een deel van zijn jeugd in Workum doorbracht (domineeszoon). In de loop van de tijden zijn veel meren leeg gepompt en geschikt gemaakt voor beweiding. Er is in tachtiger jaren van de vorige eeuw geopperd het water weer terug te laten stromen en in te richten als watersport gebied. Zou meer opleveren, is nooit van de grond gekomen. Al wandelend gaan we door een stukje Fryske geschiedenis.

Veel wandelplezier.