

Nieuwjaarswandeltocht 4 januari 2014.

Op 4 januari beginnen we het jaar met een tocht vanuit MFC “de Wier in het landelijke Ureterp.

Ureterp is een dorp in Friesland, met een groot grondgebied en een uitgebreide middenstand. Er wonen 4874 inwoners. Na Gorredijk is het hiermee het tweede dorp van de gemeente Opsterland.

Er wonen veel forensen, een gevolg van de gunstige ligging ten opzichte van Drachten (6 km) en het Knooppunt Ureterpvallaat van de A7 van Heerenveen naar Groningen en de N31 van Leeuwarden naar Emmen.

Vanuit Ureterp lopen we door landelijk gebied richting Frieschepalen. Hier pakken we het grenspad tussen Friesland en Groningen, tot we op het Langpaed in Siegerswoude uitkomen. Vanaf hier lopen we weer over mooie landelijke wegen richting het dorps huis in Siegerswoude waar de koffie en soep op ons wachten.

Siegerswoude kent drie woongebieden en lintbebouwing in de hoek, Frieschepalen, de Wilp, Bakkeveen en Ureterp. De spreiding zorgde ervoor dat Siegerswoude geen echte kern heeft.

In 1983 werd het dorps huis geopend. In eerste instantie betrof het afgedankte noodlokalen, drie jaar later aangebouwd met een stenen deel. Toen in 1997 houtzwam werd geconstateerd, werden de noodlokalen afgebroken en een volledig stenen dorps huis neergezet.

In 1998 legde de stichting Kasio (Kabel Siegerswoude en omstreken) haar eigen kabelnetwerk aan. En creëerde daarmee het kleinste kabelnetwerk in Nederland

Na de rust lopen we richting het bos van Bakkeveen via het unieke verkeersplein.

Dit plein is speciaal ontworpen om het op rustige wijze verwerken van verkeersstromen, daarnaast wordt het vaak ook gewoon gezellig op het plein. In de weekenden staat er een ijskar en af en toe een visboer. Bankjes en zitjes bij de vleet. Alles gadegeslagen door een webcam (www.arob.hadaro.nl)

In het bos is de splitsing van de routes van de 25 en 35 km. De 25 km gaat verder door het bos en langs het mooie hervormde kerkje van Duurswoude (Wijnjewoude) loopt.

De hervormde gemeente van Wijnjewoude heeft twee kerken waar om en om in gekerkt wordt. De kerk in (Duurswoude) is de oudste van de twee en is prachtig gelegen in de bossen van Wijnjewoude. Naast de kerk staat een consistorie. Het is in 1759 gebouwd als het optrekje voor de predikant. Dit is dan een van de weinige oude kerknederzettingen.

Daarna lopen we richting de voetbalkantine van ODV Wijnjewoude.

Wijnjewoude bestond vroeger uit de dorpen Weinterp en Duurswoude. Vanwege de samenvoeging van deze dorpen is de plaats Wijnjewoude ontstaan.

De 35 km gaat eerst nog via het mooie natuurgebied van de Duurswoudeheide.

Deze Heide van Duurswoude of Duurswouderheide is het grootst overgebleven heideveld van de provincie Friesland. Het gebied meet ongeveer 150 ha. Het maakt deel uit van een bijna 1000 ha

groot aaneengesloten bos- en natuurgebied van het Staatsbosbeheer rond Bakkeveen. Een heuvel aan de bosrand, die het heideveld scheidt van het bos, is ingericht als uitkijkplaats.

Over het hele heideveld verspreid zijn vennetjes te zien, waarvan er zes een behoorlijke omvang hebben. Het zijn vermoedelijk allemaal 'pingo-ruïnes': vennen of veenplassen, ontstaan uit ijslenzen in de ijstijd

In de Middeleeuwen werd de heide bewoond. De mensen woonden vlakbij de vennetjes. Bewijzen dat de heide bewoond is geweest, zijn opgravingen van potscherven op de heide. Ook doen verschillende aangeplante eikenwallen herinneren aan de bewoonde tijden van de heide.

Daarna lopen we via diverse schouwpaden naar Donkerbroek. Hier is mogelijkheid tot een rust in restaurant "de Vosseheer". Na deze rust gaat ook de 35 km richting de voetbalkantine van ODV Wijnjewoude voor hun 3e rustmogelijkheid.

Na de rust bij ODV gaan beide afstanden via diverse fietspaden door weilanden terug naar Ureterp.